

# NYHEDSBREV

# Sankt Marie

# Kirke

Januar 2024

## MESSETIDER TILBEDELSE OG ROSENKRANS

Messe nytårsdag (1/1, 2024) kl. 14.00

Øvrige messer på dansk

Alle søndage kl. 14.00

Alle onsdage kl. 17.00 (undtagen 24/1)

Tilbedelse og rosenkrans på dansk

Alle onsdage kl. 16.30 (undtagen 24/1)

Messe på polsk

Lørdag den 6/1 kl. 17.00



Gamle billeder: Procession gennem Slotsgade

## DE HELLIGE TRE KONGER!



### HUSK!

**SØNDAG DEN 7. JANUAR TIL MESSEN KL. 14.00 FÅR  
VI BESØG AF DE HELLIGE TRE KONGER**

Ud over, at vi ved, at de havde visdom og klogskab til om nødvendigt at opgive alt, så ved vi faktisk IKKE ret meget om disse mænd. I krybbespil op mod jul kalder vi dem nogle gange "De hellige Tre Konger". Andre gange kalder vi dem "De tre vise mænd" I vores forestillingsverden kommer der nemt et meget romantiseret skær over disse pilgrimme, der følger stjernen til Betlehem. Og vi kalder dem Balthasar, Melchior og Casper.

Men lad os lige først slå fast, at der i Biblen står om, at de var konger. Der står heller ikke noget om, at de var tre. Tallet tre er også noget, som en senere tid har lagt ind i fortællingen. Og der står da slet ikke noget om, hvad de hed.

Men når det er sagt, så gives der i traditionen og i senere tiders mange kristnes elskelige genfortællinger af denne beretning en visdom at finde i alt det, der siden er blevet lagt ind i fortællingen om de vise mænd fra Østerland. De vise mænd er kommet til at repræsentere alle de folkeslag, der er at finde på alverdens kontinenter. Med navnene Casper, Melchior og Balthasar er de vise mænd kommet til at repræsentere alle enkeltindivider. Alle mennesker har jo navne!

Og idet de kom fra et helt andet land, er de vise mænd i århundreders genfortællinger kommet til at repræsentere alle, som etnisk set ikke er jøder. Med andre ord de repræsenterer alle os, som oprindeligt var "hedninger", men som siden er kommet til Jesus og kommet til tro på Jesus. For så vidt repræsenterer De tre Vise Mænd alle os, der er vestjyder, sønderjyder, rumænere, kroater, tamiler, polakker, vietnamesere, romaer, ungare, slovakker, tyskere og congolesere.

Pointen er her, at traditionen giver os lov til at læse os selv ind i disse tre vise mænd og deres valg og skæbne. Ja, vi har lov til at læse os selv ind i deres pilgrimsvandring mod ham, hos hvem vi alene kan finde tilgivelse, håb og nyt liv, ja, frelse.



# Økumenisk fælleskirkelig Ansgargudstjeneste

søndag den 28. januar  
i Multihuset

Hirsevej 9, 6100 Haderslev



5 tilholdssteder for pinsemenigheden gennem tiden.

## PROGRAM

Kl. 15.00 Kaffe  
"Fra stuemøder og Eben Ezer til Frikirken i  
Multihuset og moderne forsamlingshus".  
Baggrund og historie fortalt med billeder  
v/ pastor Raymond Marquardt

Kl. 16.00 Gudstjeneste

Kl. 16.47 isch Rundvisning i Multihuset

Alle er velkommen!



## Siden 2017

har vi i Haderslev Stift holdt en årlig økumenisk = fælleskirkelig Ansgargudstjeneste. Økumenisk vil sige, at de forskellige kirkesamfund - f.eks. Den Katolske Kirke, Metodistkirken, den Reformerte kirke, Brødremenigheden, Pinsekirken, de tyske frimenigheder, de Ortodokse kirker og Folkekirken - søger sammen om det vi har tilfælles i den kristne tro.

Navnet "Ansgargudstjeneste" er valgt fordi beretningen om Ansgar, der bringer kristendommen til bl.a. Danmark, peger på det vi har tilfælles i vores kristne tro. Derfor lægges gudstjenesten også tæt op ad den gamle kristne helligdag Kyndelmisse, den 2. februar, samt årsdagen for Ansgars død, den 3. februar. Ansgar regnes for Nordens apostel på grund af den betydning, han havde for kristendommens indførelse i Norden.

I år er det Frikirken i Multihuset (FiMH), der lægger hus til Ansgargudstjenesten. FiMH er en del af Mosaik, som afløser, det som de fleste har kendt som Pinsevækkelsen. Før gudstjenesten byder menigheden på en kop kaffe m.m. Her vil menighedens præst, Raymond Marquardt, fortælle om menighedens baggrund, historie og særkende. Derefter er der en gudstjeneste, som præges af den måde, som der fejres gudstjeneste i FiMH. Da det drejer sig om en fælles kirkelig gudstjeneste, er den i sagens natur tilpasset. Her er både plads til at "være i det" og til udfordring. Efter gudstjenesten er der arrangeret en rundtur for dem, som gerne vil se Multihuset.

# ANBEFALING

## AF DELTAGELSE I EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE



At bede om enhed de kristne imellem og deltagelse i økumeniske arrangementer er inden for de sidste mange årtier blevet noget, langt de fleste kristne engagerer sig i.

Mangel på enhed blandt de kristne er noget, vi ikke bare må acceptere som en tilstand, der ikke kan gøres noget ved.

Den vigtigste grund til at forsøge at gøre noget, er, at

Kristus selv prioriterede enhed blandt dem, der tror på ham, meget højt.

Det kommer stærkt til udtryk i hans såkaldte ypperstepræstelige bøn (Joh. 17). Her beder han om, "at alle må være eet, ligesom vi er eet." ... for at verden skal forstå, at du har udsendt mig." (Jjf. oh. 17,22-23). Dernæst må det også virke frustrerende, at der er mange ting, vi ikke er og kan være fælles om, ikke mindst Eukaristien.

Selv om der stadig er en hel del, der skiller de kristne indbyrdes, er vi alle sammen udgået fra Kristus, og alene af den grund, er der også meget, som vi er fælles om.

Dog skal vi ikke hermed sige, at så er vi så enige, vi kan blive. Kristi bøn og det, at vi alle har været eet engang, skal være det, der driver vor ambition i retning af fuldt fællesskab.

Den katolske Kirke har fra begyndelsen bevaret alt, hvad der hører med til at være Kristi Kirke. Samtidig anerkender vi også, at der blandt andre kristne findes et oprigtigt ønske om at handle efter Kristi bud, ja, vi kan endda også lære meget af dem, ligesom de af os.

At være økumenisk har senest siden Andet Vatikankoncil hørt med til Den katolske Kirkes selvopfattelse. I alt, hvad vi foretager os, skal vi derfor have en økumenisk dimension med. Det forudsætter naturligvis, at vi er fast forankrede i vor egen tro og godt informeret om den. Er vi det, kan vi roligt begive os ud i dialog med andre kristne, bede sammen med dem og over for omgivelserne aflægge et godt fælles vidnesbyrd.

Jeg anbefaler således på det varmeste engagement og deltagelse i de arrangementer, som januar måneds fælleskirkelige arrangementer lægger op til.

+Czeslaw Kozon  
(rettet til efter et indlæg, som Biskop Kozon skrev i anledning af Evangelisk Bedeuqe i 2023)

# MAGISTERIUM

## Katolsk Aftenhøjskole

# FRA KONFLIKT TIL FÆLLESSKAB



Som opfølgning på Evangelisk Alliances Bedeuqe vil vi denne aften beskæftige os med **"Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren"**, som først Den katolske Kirke og størstedelen af de lutherske kirke underskrev, og som flere andre store kirkesamfund har underskrevet.

Mest fokus vil vi dog have på skriftet **"Fra konflikt til fællesskab"**, som blev udgivet som fælleskirkelig optakt til reformationsjubilæet i 2017.

Her bliver det blandt andet slået tre imperativer fast

1. "Katolikker og lutheranere skal altid gå ud fra enhedens perspektiv og ikke fra splittelsens perspektiv for at styrke det, som de har fælles – også selv om det er meget lettere at se og erfare forskellene."
2. "Lutheranere og katolikker må til stadighed lade sig ændre gennem mødet med den anden og gennem hinandens trosvidnesbyrd."
3. "Katolikker og lutheranere skal på ny forpligte sig til at søge den synlige enhed."

Det vil vi denne aften gøre.

Kom og være med i dialogen og samtalen. Lad os få misforståelser ryddet af vejen, forstå hvor og hvilken grad, at vi kan mødes, og hvor, der stadig – Sandheden tro – er store forskelle.

Det er **tirsdag den 16/1 efter messen kl. 17.00** i Sct. Michaels kirke i Kolding.  
Der serveres en let anretning. Pris: 20 kr. eller efter evne.